



Het meisje dat naar de sterren luisterde

Auteur: Kelly Barnhill

Anthea groeit op in een weeshuis. Ooit was het de gelukkigste plek op aarde, maar jaren geleden is het dorp getroffen door een tragedie. Het weeshuis raakt in armoede en verval. Af en toe liggen er gulle gaven bij het hek. Maar er zijn te veel monden te voeden. Anthea is het oudste weeskind. Zij voelt aan alles: binnenkort zal men haar noodgedwongen vragen het weeshuis te verlaten. Dan is ze op zichzelf aangewezen in een vijandige wereld waar ze niemand kent. Maar dan verdwijnt haar zusje...

Vanaf hier kun je de hele wereld zien

Auteur: Enne Koens

Op een dag vindt Dena – of Deetje, zoals iedereen haar noemt – een brief. Hij is van iemand die iemand heel erg mist. Deetje is vastbesloten de brief te bezorgen aan de juiste persoon. Dat blijkt minder makkelijk dan ze denkt en dus schakelt ze de hulp in van haar slimme vriend Vito en haar buurjongen Kevin. Zonder dat ze het doorheeft, zoekt ze naar die ene missende schakel in haar eigen leven. Overal zijn aanwijzingen, en elk antwoord levert meer vragen op. Uiteindelijk leidt alles naar het mysterie van haar eigen afkomst...

Knokken voor een kans

Auteur: Willemijn de Weerd

Seda (10) woont met haar familie in Armenië en leeft onder armoedige omstandigheden. 'Eens arm, altijd arm' is het motto van Seda's oma. Maar Seda weigert zich erbij neer te leggen en knokt voor elke kans om uit de armoedespiraal te komen. Toch blijkt het ingewikkelder dan gedacht. Seda's plannen lijken te mislukken. Zou oma toch gelijk hebben? Wat de impact is van armoede op een gezin, zag Willemijn met eigen ogen. Voor het schrijven van dit verhaal bezocht ze enkele ontwikkelingsprojecten in Armenië, waarmee kansarme gezinnen praktisch en financieel ondersteund worden.

Robbe

Auteur: Marc de Bel

Robbe is zestien en heeft het vaak erg moeilijk. De broodjeszaak van zijn ouders draait niet goed en dat weegt op hun relatie. Thuis leeft iedereen op zijn eigen eilandje, op school is Robbe dagelijks het mikpunt van pesterijen. Gelukkig zijn er Lore en meneer Van Brandt. Zij geloven in zijn acteertalent en moedigen hem aan om daar iets mee te doen. Wanneer Robbe de hoofdrol krijgt in een nieuwe jeugdreeks voor televisie verandert alles. Plots is hij populair. Hij wordt een ster, verdient veel geld en staat om de haverklap in 'de boekjes'. Robbe geniet met volle teugen van al die aandacht, maar al snel blijkt deze medaille ook een keerzijde te hebben.

Onze lange reis met het hoofd in de koffer

Auteur: Marlene Rebel

Onze lange reis met het hoofd in de koffer gaat over Kee, Matje en Puf. Zij werken op een kermis, maar worden onheus bejegend door de beheerder van de kermis: Bonker. Matje en Puf zijn zusjes en hun ouders zijn bij een tragisch treinongeluk om het leven gekomen. Bonker heeft ze onderdak gegeven, maar een andere vrouw op de kermis (Tante Fien) zorgt voor hen. Kee en Matje hebben ook een aapje Toets die voor de grootste onrust zorgt.

Voor de dood van hun ouders had de moeder van Matje en Kee een potje met geld gespaard om ooit naar Amerika af te reizen en daar een mooi bestaan op te richten. Dit geld is afgepakt door Bonker, omdat de kinderen dat nu niet meer "nodig" hadden. Matje is daar nog steeds woest over en kan steeds haar mond niet houden tegen oud-bokser Bonker. Op een dag sluit er een vreemde Amerikaan zich aan bij de kermis.



Schroot

Auteur: Danny de Vos

De autosloperij waar Rico's vader werkt gaat failliet en wordt verboden terrein. Maar Rico laat zich echt niet weggagen, het is zijn tweede thuis! Tijdens een van zijn geheime bezoeken ontmoet hij Cath, die aan urbex of urban exploring doet: ze maakt vlogs van verboden plaatsen in de stad. Samen gaan ze op onderzoek uit als in Rico's kamp op een avond zomaar opeens licht brandt. Wordt het enorme autokerkhof wel alleen bewoond door wrakken...?

Operatie Turtuga

Auteur: Fedor de Beer

Operatie Turtuga speelt zich af in een bijzonder en vaak onderbelicht stuk van het Nederlands Koninkrijk: Bonaire¹

Een oude schat en een razen spannende zoektocht op Bonaire!

Thoms vader is archeoloog en antropoloog. Hij weet alles van oude culturen en reist de hele wereld over. Als er voor de kust van Texel een oud WIC-schip wordt gevonden, is hij dan ook een van de duikers die naar het wrak afdaalt. Thom en zijn vriendinnetje Lin mogen allebei een oude fles uit het schip hebben. Tot hun grote verbazing zit er in een van de twee een schatkaart van Bonaire, die alles te maken lijkt te hebben met de Zilvervloot van Piet Hein!

De Ickabog

Auteur: J.K. Rowling

Zo groot als twee paarden. Met ogen als reusachtige lantaarns. Lange vlijmscherpe klauwen. De Ickabog komt eraan... Het koninkrijk Steenrijk was ooit het gelukkigste land ter wereld: goud in overvloed, een koning met de fraaiste snor die je je maar kunt voorstellen, en slaggers, bakkers en kaasmakers wiens heerlijkheden iedereen deden huilen van vreugde. Alles was er perfect, behalve dan misschien de Zomphoek, de moerassige, mistige streek in het noorden waar de monsterlijke Ickabog woonde, althans volgens de legende. Iedereen met enig verstand wist dat de Ickabog een verzinsel was, bedoeld om kleine kinderen bang te maken. Maar het grappige van legendes is, dat ze een heel eigen leven kunnen gaan leiden

De eikelvreters

Auteur Els Pelgrom

De eikelvreters is een indrukwekkende jeugdroman over de kloof tussen arm en rijk. Maar bovenal gaat het over de veerkracht van een jongen die leerde zijn geluk niet te laten afhangen van zijn omstandigheden.